

Rapport från Washington, D.C.

1. Mellanårsval

Den 6:e november kommer amerikanerna att gå till valurnorna för att välja medlemmar till kongressen – alla av de 435 platser i representanthuset och 34 av de 100 platser i senaten. [De nominerande primärvalen började i februari](#) men de flesta delstater kvarstår och de den större delen av primärvalen hålls under sommaren. Då nomineras kandidater som sedan ställer upp i mellanårsvalet. Valdeltagandet brukar vara lägre än i presidentvalet, men det hävdas att detta mellanårsval kommer att se annorlunda ut. Mellanårsvalet brukar indikera hur väl presidenten sköter landet och traditionellt sett tenderar den sittande presidentens parti att förlora platser i kongressen efter mellanårsvalet.

Att folk spekulerar kring att Republikanerna kommer att förlora platser i kongressen är egentligen ingenting nytt, det hände med Demokraterna under Obamas mandatperiod också. Det vi kan se är snarare förändrade mönster. Det läggs mycket arbete på ”get out to vote”-kampanjer och politiker försöker att mobilisera ”the sleeping giant” och att det finns möjlighet för förändring. Den stora utmaningen är att övertyga befolkningen att gå och rösta. Många underskattar kongressens roll och att amerikanernas röst faktiskt spelar roll och gör skillnad.

Det mönster som är mest tydligt är att fler kvinnor kandiderar och blir politiskt aktiva, och det kan bland annat ses som en effekt av MeToo-rörelsen och valet av Trump som president. Ett ökande antal kvinnor söker sig till organisationer såsom political action committee (PAC) med namn [EMILY's List](#) som kämpar för att regeringen ska spegla folket det representerar. Att fler kvinnor ställer upp är också tack vare organisationer i civilsamhället som bekämpar obalans i rekrytering och insamlingshinder genom träning och support av kvinnliga kandidater. [Fler kvinnor ställer upp](#) i valen men det är en markant skillnad mellan Demokraterna och Republikanerna. 51 kvinnor är registrerade att kandidera till senaten – 29 Demokrater och 22 Republikaner. 469 är registrerade att kandidera till representanthuset – 350 Demokrater och 118 Republikaner.

På liknande sätt som att fler kvinnor i politiken kommer att få fler kvinnor att rösta i mellanårsvalet förväntas fler yngre kandidater att öka det yngre valdeltagandet. Det finns hopp om att ”millenials” blir mer aktiva, både genom att ställa upp som kandidater och genom att vara avgörande väljare i november. Colin Allred är en av ett tjugotal [unga Demokrater](#) som ställer upp som kandidater till representanthuset. Hans historia och avsikt att vinna en plats i representanthuset jämförs med Barack Obama. Utmaningen för de yngre är att de kandiderar mot kandidater som ifrågasätter deras beredskap inför kongressen.

Dessutom kan man se en framväxt av moderata ledare bland Demokraterna, som väljer att inte bli stämplade som traditionella Demokrater. [Connor Lamb](#) vann Pennsylvanias plats i representanthuset över Republikanen Rick Saccone i ett speciellt val. Han sa under sitt kampanjande att folk skulle lyssna på vad han hade att säga innan de dömde honom efter partitillhörighet. Det är speciellt eftersom att han vann ett distrikt där Trump vann med nästan 20 procentenheter. Hans framgång har varit att undvika att bli stämplad som liberal och att se till att

den inte obetydliga Demokratbasen ska dyka upp för att rösta. Han kommer att ställa upp i mellanårsvalet.

Någon att följa är [Beto O'Rourke](#) som är nominerad Demokrat i Texas race till senaten, och utmanar sittande Republikanen Ted Cruz. Kandidaterna står väldigt lika i mätningarna och det är en unik trend eftersom att O'Rourke kandiderar i en Republikan-delstat. O'Rourke är populär för att ha samlat in 2 miljoner dollar under hans första tre månader av sin kampanj från mindre donatorer och inte bidrag från PAC, men folk vill också se en förändring.

Republikanerna leder inom ekonomiska frågor och Demokraterna på fler områden men framförallt inom vård och invandring. [Men jämfört med tidigare mellanårsval](#) säger väljare att deras syn på presidenten kommer att påverka deras röst till kongressen. Mellanårsvalet handlar mer om Trump än partierna eller valfrågor. Skandalen kring Rysslands attack mot USA är ett [växande hot mot presidenten](#). Hur man skötte orkanen i Puerto Rico var en humanitär och politisk katastrof och de etiska ogärningarna bland Trumps tjänstemän inom administrationen blir värre varje dag. Dessutom har den senaste skandalen kring barn till invandrare haft en betydligt ökande politisk opposition.

[Trumps mål](#) inför mellanårsvalet är att väcka upprördhet. På så sätt håller han sin väljarbas entusiastisk, och han har väljarna på sin sida och det verkar inte förändras. Så om han har någon strategi så är den inrikesvänd mot sin väljarbas. Det kan även ses i hans utrikespolitiska agerande. Experter i Washington menar att det kommer att vara ett betydelsefullt val för amerikansk politik och som ett referendum om Trump och vad han har åstadkommit. Demokraterna har jobbat med sin identitetskris och mobilisering sedan de förlorade valet i 2016. Det spekuleras kring ett "wave-election", vilket betyder att man förutser demokratiska vinster i representanthuset och senaten. Det är alltså [kritiskt för presidenten](#) eftersom att en vinst för Demokraterna i båda kamrarna skulle ge partiet makt att öppna upp utredningar inom olika områden av nuvarande administration. Demokraterna behöver 24 platser för att vända i representanthuset och det förespås att Republikanerna kommer att behöva kämpa för att behålla majoritet. Demokraterna försvarar 26 av 34 platser och behöver 2 platser till för att ta över i senaten. Här har Republikanerna större chans att skydda sin majoritet. Valdeltagandet kommer att vara avgörande i mellanårsvalet.

Vad betyder mellanårsvalet för den transatlantiska relationen? Mellanårsvalet handlar om hemmapolitik, men det är inte ovanligt att utrikespolitik förekommer. Terror är ett exempel, och handel och tariffier lär få uppmärksamhet, speciellt i delstater som är beroende av internationell handel. Likaså kan cybersäkerhet bli en till fråga som väljarna bryr sig om, i samband med rysslandsutredningen.

1.2 Cybersäkerhet inför mellanårsvalet

Det spekuleras kring tecken av rysk inblandning och desinformation som kan påverka mellanårsvalet, och det är inte bara ett försök att splittra det amerikanska samhället och försvaga demokratin utan också att [splittra den transatlantiska alliansen](#).

Sverige ses fortfarande som ett exempel och som förebild både inom Europa och i USA. Man vill se liknande motståndskraft mot potentiella attacker i USA. Medvetenheten kring cyberattacker verkar öka men vem bryr sig om frågan på politisk nivå? Även om inte presidenten verkar vara intresserad så är det en prioritering hos de som jobbar med frågan, på t.ex. utrikesdepartementet. Arbetet kring [säkerheten i valen](#) kräver initiativ från regeringen, finansiering och policyändring. Experter påstår att det inte finns påskyndande åtgärder gällande hoten och heller inte finansiering för att ta itu med dem. [Kongressen](#) har lyft frågan och erbjudit miljoner för säkerhet i valen, men delstater lär inte använda det inför valet i november. Det är upp till varje delstat att skicka in en ansökan om finansiering, och det handlar mest om hur mycket tid politikerna har. Det är problematiskt att delstaterna jobbar olika på detta område då det i slutändan både är en nationell och transatlantisk fråga. Det är inte långt kvar till november och experter menar att [valsystemen på delstatsnivå](#) inte är skyddade mot cyberhot, trots att det har upplysts om delstaters sårbarhet. Kongressen förblir en viktig plattform för denna fråga och privata sektor kommer att behöva involveras.