

Nytt ledarskap för Sverige

**Centerpartiets
partistämma
Malmö 2017**

**Mottagare av
Bramstorpsplaketten**

Mottagare av Bramstorpsplaketten

Ingegärd Oskarsson



Ingegärd Oskarsson kom in i riksdagen 1973 och blev då lokal pionjär eftersom hon var första kvinna som blev riksdagsledamot från Kronobergs län. Uppståndelsen blev stor och blomsterhyllningar strömmade in.

Vägen till riksdagen hade gått via SLU, Kronobergs centerdistrikt, ordförandeskap för länets centerkvinnor, Skatelövs kommunfullmäktige samt landstingsuppdrag.

I riksdagen satt Ingegärd i nio år, mellan 1973 och 1982. Fri abort var en av de första frågorna att ta ställning till. Helt andra frågor handlade det om i näringsutskottet där Ingegärd var suppleant.

Hemslöjd och hantverk har alltid varit ett stort intresse för Ingegärd, som även själv alltid vill ha något för händer. Av intresset följde uppdrag inom Svenska Hemslöjdsföreningarna och 1984 valdes Ingegärd till förbundsordförande för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Något som hon tillfrågade om dåvarande partiordförande Thorbjörn Fälldin hade något emot att hon kombinerade med riksdagsledamotsuppdraget. Inom uppdraget författade Ingegärd en skrift i samband med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds 70-årsjubileum 1982; Hemslöjd angår alla.

Under nio år var även Ingegärd styrelseledamot i SE-banken. Ett intressant uppdrag i en annan värld än vad Ingegärd var van vid och som bland annat innebar många möten med näringslivstoppar.

Ingegärd har alltid varit sin bygd trogen. Det blev veckopendlande med tåg till Stockholm i 20 års tid, men släktgården i Grimslöv som gått i generationer sedan mitten av 1800-talet (och som nu ägs och drivs av ett barnbarn) skulle tas om hand.

Ingegärd Oskarsson är en mycket värdig mottagare av Bramstorpsplaketten.

Roland Larsson



Det var som ungdomsledare i fotbollsklubben BK Derby som Roland Larsson valde att engagera sig politiskt – för att kunna påverka. Efter det har det följt 50 år som aktiv inom politiken.

Under sina år som kommunalråd, 1977 - 1988, var Roland kommunstyrelsens ordförande i två omgångar, totalt i sex år. När Roland Larsson efter en votering i centergruppen utsetts till inte bara partiets främste företrädare utan också kommunstyrelseordförande i Linköpings kommun, var han för många ett oväntat val och ett okänt namn. Men med hjälp av ett gott omdöme en prestigelös attityd och inte minst sin humor satte han sig snabbt i respekt hos de mera erfarna politikerna i Linköpings stadshus.

Roland var ledamot av Centerpartiets partistyrelse under åren 1986 till 1994. Under åren 1988 till 1998 var han riksdagsledamot för Östergötlands län med uppdrag som ordinarie ledamot i bl.a. socialutskottet, näringsutskottet och finansutskottet. Roland var även ledamot i ett antal tunga utredningar om äldreomsorgen och ledamot i Kärnkraftinspektionen.

Andra uppdrag som Roland innehaft är ordförande för Länstidningen Östergötland, ordförande i kommunala sektionen, både på distrikts- och riksnivå (1986 - 1995) samt distriktsordförande i Östergötlands centerdistrikt 2000 till 2001.

Roland har inte slutat med sitt politiska engagemang utan är fortfarande en flitig debattör som gärna skriver skarpa och träffande Facebook-uppdateringar, ofta med en humoristisk knorr.

Och som pensionerad politiker (ett uppdrag kvar; ledamot i styrelsen för Stadshus AB) är Roland åter tillbaka i föreningslivet och det är ungdomarna han först och främst ägnar krafterna åt – även om han alltjämt deltar i linköpingspolitiken. Linköpings Frisksportklubb har under Rolands ledning skapat Linköpings kanske största och viktigaste fritidsgård, Hangaren Hot Sport Center, med över 40 000 unika besök årligen. Det är ett aktivitetshus i stadsdelen Ryd i Linköping som har något att erbjuda alla oavsett ålder; stor skateboardhall, klättervägg och café bland annat.

Roland har en enastående förmåga att sprida en positiv anda och berättar gärna en rolig anekdot eller historia när det till exempel varit lite tryckt läge i förhandlingar.

Roland Larsson tycker om att ständigt lära sig nya saker och har själv sagt "Att vara aktiv inom politiken är något för den vetgirige. Genom alla uppdrag finns möjligheten att varje dag ta till sig ny kunskap och det är belöningen för all tid man lägger ner." Roland måste alltså ha en enorm kunskap idag eftersom han haft så många viktiga uppdrag under så lång tid.

Roland Larsson är en mycket värdig mottagare av Bramstorpsplaketten.

Rigmor Stenmark



Rigmor Stenmark är utbildad barnskötare, har jobbat på posten och i sin fars lanthandel. Efter det ägnade sig Rigmor åt familjens lantbruk och barnen i Vendel utanför Tierp i norra Uppland. Det politiska intresset växte efter hand och tog ordentlig fart i samband med kärnkraftsfrågan. Det blev en snabb politisk karriär som ung och entusiastisk, juridikstudierna lades på hyllan då politiken blev en heltidssyssla. Vid ett av Rigmors val som oppositionsråd i Tierps kommun drev hon en Folkets Hus-fråga så framgångsrikt att det under valnatten ett tag såg ut som att Centerpartiet skulle vinna över sossarna som regerat sedan lång tid, men tyvärr blev det inte så.

Rigmor Stenmark har varit Uppsala Centerkvinnors ordförande, Uppsala centerdistrikts ordförande, kommunalråd i Tierp under fyra mandatperioder samt även bott i Karlstad och på Gotland.

Mellan åren 1994 och 2006 var Rigmor riksdagsledamot. Här kunde bland annat engagemanget i kärnkraftsfrågan tas tillvara och som exempel ställde Rigmor i augusti 2005 följande fråga till dåvarande miljöminister Lena Sommestad (S): "På vilket sätt kommer statsrådet att följa upp säkerhetsarbetet vid alla våra kärnkraftverk i Sverige och på vilket sätt avser statsrådet att informera Sveriges riksdag om detta?". I riksdagen var Rigmor ledamot i Bostadsutskottet samt suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet, Socialutskottet, Försvarsutskottet, Justitieukskottet samt Lagutskottet.

När Rigmor tog pension från sina politiska uppdrag har hon sysslat med konsthantverk av olika slag, bland annat målar hon akvareller och gör smycken i ene och silverlera. Rigmor har också studerat heltid på konstskolan i Visby där allt från smide till design stod på schemat. Idag har Rigmor utställningar i sitt eget sommaröppna galleri Lilla Boden Galleri R utanför Bläse på Gotland där också sommarhuset ligger och i Uppsala året om.

Nu har Rigmor några uppdrag kvar; hon är ordförande i den ekonomiska föreningen Uppsala handkraft, ett av Uppsalas äldsta hantverkskooperativ och som bland annat driver butik i Uppsala där medlemmarna turas på att arbeta, på Gotland är Rigmor med i Bläse Kalkbruksmuseum.

Rigmor tycker om människor och att jobba med andra. Hon är en mycket kreativ personlighet som givit uttryck i framgångsrik politisk karriär och numera inom konsthantverket. Rigmors framgång beror mycket på att hon alltid säger vad hon tycker och att hon aldrig dragit sig för att driva frågor som berör människor.

Rigmor Stenmark är en mycket värdig mottagare av Bramstorpsplaketten.

Margareta Andersson



Margareta Anderssons liv som aktiv politiker startade i ett intresse för samhällsfrågor och en vilja att påverka samhället. 20 år ung blev Margareta medlem i Centerns ungdomsförbund och sedan blev det jobb som ombudsman i Malmö.

Arbetet med att försöka förbättra livet för utsatta människor går som en grön tråd genom Margareta Anderssons liv. Margareta var aktiv kommunpolitiker i drygt 25 år, bland annat som ordförande i socialnämnden och byggnadsnämnden i Vetlanda kommun.

Som ordförande i socialnämnden i Vetlanda kommun på 80-talet var hon med om att bygga ett av Sveriges första servicehus för personer med demenssjukdomar i byn Stenberga. Som riksdagsledamot från Jönköping arbetade hon i Arbetsmarknadsutskottet för att hjälpa de som stod längst från arbetslivet att få ett jobb att gå till istället för en socialbidragsutbetalning. Margareta var även med och skrev den första motionen om RUT-avdraget.

Margareta Andersson var riksdagsledamot under åren 1995 till 2006 och då bland annat vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet 2002 till 2006, ledamot i EU-nämnden och Riksrevisionens styrelse samt suppleant i Kulturutskottet och Justitieukskottet. Margareta var också vice gruppleadare i Centerpartiets riksdagsgrupp.

Politiska uppdrag saknas inte heller idag. Margareta är aktiv i Centerkvinnorna, som ordförande i Näshults CK, ledamot i Jönköpings distriktsstyrelse samt ledamot i förbundsstyrelsen. Margareta sitter också i Kyrkomötet, stiftsfullmäktige och i kyrkofullmäktige samt är sedan 2013 ordförande i Centerpartiets kyrkopolitiska sektion. I kyrkovalet 2017 var hon förstanamn på Centerpartiets lista till kyrkomötet i Växjö stift, en lista som drog närmare 20 % av rösterna.

Margareta är en sann folkrörelsemänniska och en rutinerad politiker. Hon är fortfarande högst aktiv i föreningslivet genom engagemang i Röda korset, Centerkvinnorna och den lokala idrottsföreningen samt hembygds- och bygdegårdsrörelsen. Idag jobbar Margareta Andersson med socialt företagande i Coompanion.

Margareta Andersson har aldrig dragit sig för att göra det lite tyngre fotarbetet inom politiken samt varit mycket bra på att lyfta upp andra personer. Viljan att förändra finns fortfarande, precis som det gjorde i början.

Margareta Andersson är en mycket värdig mottagare av Bramstorpsplaketten.

Lars-Olof Johansson



Lars-Olof Johansson började sin bana som förtroendevald inom centerrörelsen som 15-åring 1958 genom att bli vald till ordförande i Hajoms SLU-avdelning. Enligt seden kunde han inte bli ordförande innan han var konfirmerad.

Lars-Olof har sedan dess innehaft någon eller några ordförandeposter på olika nivåer inom Centerpartiet fram till dess han fyllde 70 år, alltså under 55 år. Några av dessa är; ordförande i Södra Älvsborgs CUF-distrikt, ordförande i Södra Älvsborgs centerdistrikt, ordförande i Väststyrelsen (centerorganisationen i Västra Götaland).

Lars-Olof har varit kommunfullmäktigeledamot varav kommunalråd i Marks kommun under 17 år. I kommunen var han också ledamot i skolstyrelsen, ordförande i fritidsnämnden och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Andra uppdrag genom åren är ledamot i regionfullmäktige samt ledamot i Älvsborgstrafiken senare Västtrafik.

Runt om i Sjuhärad och Västra Götaland har Lars-Olof genom sitt arbete och engagemang varit avgörande för Centerpartiets utveckling under många år. För de yngre aktiva inom distriktet har Lars-Olof varit den självklara ledaren som givit inspiration och vägledning i arbetet inom Centerpartiet.

Förutom sitt engagemang inom Centerpartiet har Lars-Olof också varit engagerad i Studieförbundet Vuxenskolan, bland annat som ordförande i SV Sjuhärad, och i hemorten Hajom där han bland annat varit verksam i idrottsföreningen och i bylaget.

Lars-Olof har för många, både inom och utanför partiet, mötts med stor respekt för sitt engagemang, föreningskänsla och ledaregenskaper.

När han för några år sedan drabbades av Alzheimers var han redan från början noga att berätta om sin sjukdom, vilket visar på stort mod.

Lars-Olof Johansson är en mycket värdig mottagare av Bramstorpsplaketten.

Karl-Johan Adolfsson



Karl-Johan Adolfsson symboliserar folkrörelsen Centerpartiet. Han gick med i Västra Ämterviks CUF-avdelning i oktober 1962 och har förblivit ungdomsförbundet troget genom att ha löst medlemskap ända sedan dess, 54 år i följd. Ett annat svårslaget rekord innehar han i antalet stämmor/riksting då han medverkat på samtliga sedan 1969, alltså 43 stycken på raken.

Karl-Johan utbildade sig till lärare på Lärarhögskolan i Linköping på 70-talet och jobbade som lärare ett par år innan han tog över föräldragården med jordbruk och skogsbruk.

I ungdomsförbundet blev det uppdrag i såväl avdelning som krets, distrikt och fem år i förbundsstyrelsen (1973-77) och därefter som ordförande i valberedningen. Det engagemanget förde in honom i kommunpolitiken där han tog plats som ersättare i Sunnes fullmäktige 1970. Sedan blev han ordinarie och fick ett flertal uppdrag, bland annat med koppling till utvecklingen av besöksnäringen.

1985 blir Karl-Johan fullmäktiges ordförande och tio år senare, 1995, sätter han sig på ordförandestolen i kommunstyrelsen, en post som han innehade fram till 2006. Kommunen fortsatte att utvecklas på ett bra sätt under dessa tuffa år och ligger ofta bra till i statistiken över tillväxt, företagsklimat och befolkningsutveckling. När han av hälsoskäl slutade som kommunalråd, återgick han till fullmäktigeordförandeposten, en position som han hade fram till 2014.

1988 kom han in i landstingsfullmäktige och det uppdraget har han fortfarande.

Engagemanget har även sträckt sig utanför politiken och mycket har handlat om besöksnäringen och att locka stora evenemang till Sunne. 1992 var han ordförande i organisationskommittén som ordnade skid-SM i Sunne, han satt med i organisationskommittén för Landsbygdsriksdagen 2010. Däremellan blev det flera andra evenemang, exempelvis centerstämmorna 1998. 1998 till 2014 var Karl-Johan vice ordförande i Sunne Turism AB.

Karl-Johan har också ett engagemang i ett center för handikappade barn i staden Kobrin i Vitryssland och har inrättat en trivselfond där det delats ut cirka 500 000 kronor till föreningar och småföretagare i Västra Ämtervik.

Karl-Johan har förblivit hembygden trogen och har haft i stort sett alla politiska uppdrag man kan ha på lokal och regional nivå. Han har alltid ställt upp i många olika sammanhang, både inom och utanför politiken. Och han har alltid gjort det med bygdens och kommunens bästa för ögonen.

Karl-Johan Adolfsson är en mycket värdig mottagare av Bramstorpsplaketten.

Anders Pettersson



Anders Pettersson har under många år haft många uppdrag både på kommun- och länsnivå. Han är en av de lokala eldsjälar som har betytt och som betyder så mycket för Centerpartiet. Han har genomfört partiets politik i praktiken.

När han vid 30 års ålder tillträdde som kommunstyrelsens ordförande var han en av de yngsta i landet som fått det uppdraget. Därefter har Anders varit i ledningen för Osby kommun 38 år i en följd, varav 30 år som Kommunstyrelsens ordförande (1977-1993, 1998-2001, 2006-2014). Han har lyckats med detta på grund av en tolerans, en lyhördhet och en social förmåga som går utöver det vanliga.

Anders tog över uppdraget som kommunstyrelsen ordförande efter flera stormiga år sedan en kommunsammanslagning 1974. Det var ett tufft politiskt klimat med mycket personangrepp att hantera. Anders agerade då målmedvetet i riktningen mot att få bort dålig stämning och motsättningar, hela tiden för det som är bäst för alla i kommunen.

Anders har i huvudsak arbetat med kommunala frågor i den egna kommunen och på Skåne-nivå. Han har ägnat hela sitt vuxna liv åt Centerpartiet och åt politiken. Ett urval av uppdragen inom Centerpartiet är; ledamot av Centerpartiets distriktsstyrelse i Kristianstads län åren 1977 till 1998, ledamot av Centerpartiets distriktsstyrelse i Skåne län mellan 1998 och 2014, ordförande i Centerpartiets kommunkrets åren 1975 till 1985 och 1990 till 2015.

Andra politiska uppdrag; oppositionsråd i Osby kommun 1994-1997 och 2003-2006, ledamot i Regionförbundsfullmäktige Skåne 1996 till 1998, ersättare i Regionfullmäktige Skåne 2003 till 2006.

Anders har även haft uppdrag som revisor i Norra Skånes Tidningsförening, ledamot i Tidningsaktiebolaget Norra Skånes bolagsstyrelse, ledamot och numera ordförande i Skånska Tidningsföreningen samt ordförandeuppdrag i Osby Rödakors-krets, Osby Civilförsvarsförening samt Osby Scoutkår.

Om Anders valt en civil karriär så hade det förmodligen lutat åt samhällsplanerare, vilket han studerade i Lund som ung. Men samhällsplanerare har han naturligtvis också varit i allra högsta grad i sin roll som kommunalråd.

Att sitta lugnt i båten och söka samförstånd har varit Anders ledstjärna genom åren i politiken. Ödmjukhet och diplomati är honnörsord, ord som haft stor signifikans under eran i Osby. Anders har alltid varit mån om de demokratiska verktygen och spelreglerna. Inga tillställningar har varit för små eller ovidkommande för att Anders skulle ställa upp. Detta har uppskattats och visat sig i både Centerpartiets valresultat och i de många kryss som Anders har fått i valen.

Anders Pettersson är en mycket värdig mottagare av Bramstorpsplaketten.