

Tommy's sommarkrönika 2020 3/07

Så var det då min tur att "sommarprata" på Eksjöcenterns sida.

När jag funderar på vad jag skall skriva om så lyssnar jag på det är hit jag kommer när jag kommer hem, med Lasse Eriksson. Hem har varit Grimmestorp och gården huvuddelen av mitt liv, förutom några korta avbräck, där har vi drivit mjölkproduktion under många år. Numera är köttproduktion och skogen basen i företaget.

Jag har varit medlem i Centern och CUF under snart 50 år. Partiets program om alla människors lika rätt och värde, social omsorg i kombination med frihet och där frågor om småföretagande och levande landsbygd, stämmer med mina värderingar.

Jag sitter med i KF och samhällsbyggnadsnämnden. I den nämnden ser man snabbt resultat av våra beslut, och jag som vill ha en levande landsbygd blir lika glad varje gång vi beviljar bygglov ute på landsbygden vilket händer rätt ofta.

Vi behöver fler unga i politiken och jag ser det bara positivt även när man engagerar sig i andra partier, så länge man delar mina värderingar om allas lika rätt och värde och inte utnyttjar folks rädsla enbart för att vinna röster. Viket något parti tyvärr gjort till sin affärsidé. Många tar tyvärr demokratin för given. Man glömmer att det är bara 100 års sedan kvinnor fick rösta.

Har en bekant som ibland använder uttrycket "dj..... politiker". Jag brukar säga till honom, förstår att du längtar tillbaka 100 år, för då behövde du inte ha med frun till röstlokalen, och eftersom man hade röstetal efter förmögenhet så fick du bestämma mer än mig.

Jag går för övrigt i taket när man säger att Sverige är förstört. Vi har ju på 100 år gått ifrån utfattigt land i Europas utkant till ett välfärdsland. Sedan är det min förhoppning att alla skall få vara med på den resan. Jag vill jobba för ett samhälle där alla känner sig behövda, jag tror det är nyckeln till att folk skall må bra.

Till sist några tankar kring bilden. Den står för mångfald det gillar jag både bland folk och få, den står för närproducerade livsmedel, den visar djur som håller naturbetesmarker öppna, viktigt för att bevara biologisk mångfald som är ett av FN:s globala mål Sedan blir jag alltid andäktig vid synen av all sten som burits ihop på murar och rösen för att kunna odla jorden.

Till sist vill jag önska alla en fortsatt skön sommar. För skogen och grödorna har det hittills varit en fantastisk sommar.

