

Bengt's sommarkrönika 2020 3/07



Efter många års erfarenheter från ett brokigt yrkesliv ska jag försöka sammanfatta vad närodlat betyder för mig. 16 år som bonde med mjölkproduktion har gett mig förståelse för vad en levande landsbygd betyder i form av öppna landskap och möjlighet för människor att leva nära naturen.

Inte trodde jag då att jag skulle sakna stenar och börja odla ogräs, men man kan ju ändra sig. Det är dock inte så att min trädgårdsodling endast består av ogräs, här finns också potatis, morötter, rödbetor och andra traditionella nyttoväxter som t.ex. vindruvor och fikon. Finns det mer närodlat än att kunna gå ut i trädgården och hämta potatis och lite grönt till middagen? Det skulle i så fall vara odlingskrukan på köksbänken.

En annan form av närodlat kom jag i kontakt med i nästa fas av livet när jag drev en liten bokföringsbyrå med inriktning mot småföretagare. Hantverk och produktion för den lokala marknaden är ju också en viktig del i den levande landsbygden.

De sista 25 yrkesverksamma åren var jag IT-Chef på ett större bolag med en intressant historia. Från starten med en smedja på 1880-talet till idag, en koncern med en omsättning på runt 2 miljarder/år och med samma familj som ägare, nu femte generationen. Ett levande exempel på att många av våra större företag startat i liten skala.

När man läst det här är det nog ganska lätt att förstå att jag valde Centerpartiet, det har länge funnits med i bakhuvudet, men först 2017 valde jag att bli medlem och mer aktivt engagera mig.

Jag är idag med i kretsstyrelsen, vice ordförande i Eksjö Industribyggnader AB, suppleant i Eksjö Energi Elit AB och Eksjö Fordonsutbildning AB.

På sätt och vis är nu cirkeln sluten, jag är tillbaka till odling och djurhållning även om djuren idag är mindre. Humlor, bin och andra insekter är välkomna att utnyttja smörgåsbordet, men tyvärr finns också objudna gäster, som gärna kunde stannat i den spanska skogen.

Nu önskar vi oss alla en skön sommar!

Bengt Jacobsson