

Nej till mer spring hos äldre

I juni beslutade omsorgs- och socialnämnden att avsäga sig delegeringar från primärvården till hemtjänsten fr.o.m. 1 mars 2018. Konsekvenserna för framförallt äldre Lidingöbor i behov av både vård och omsorg blir mer spring av personal i hemmet. Detta då hemtjänstpersonalen som tidigare gett både omsorg och utfört vissa enkla sjukvårdande uppgifter på delegation inte längre kommer att göra det. Istället för att allt sker vid samma besök av samma person kommer detta beslut leda till dubbla besök.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kommer detta vara fördyrande. Detta eftersom dubbel uppsättning av personal kommer krävas, från landstinget och från hemtjänsten. Förutom negativa konsekvenser för kvalitet och ekonomi innebär beslutet också problem med personalförsörjningen. Redan nu är det brist på undersköterskor och hemtjänsten kommer få ännu svårare än idag att rekrytera eftersom det blir en större konkurrens om personal då primärvården blir tvungen att anställa fler undersköterskor i och med det nya beslutet.

I stadens argumentation har man pratat om ökad patientsäkerhet men det har inte kunnat verifieras att patientsäkerheten de facto höjts hos de kommuner som genomfört förändringen. Snarare är det troligare att den kompetenshöjningen som antas i stadens skrivelse uteblir eftersom man på vårdcentraler i dessa kommuner anställt samma yrkesgrupp som i hemtjänsten.

I budget för 2017 har nämnden som prioriterat mål att Lidingöbons behov av stöd och omsorg samordnas med berörda aktörer. Detta beslut går i motsatt riktning där samordningen helt uteblir. I verksamhetsidén betonas att verksamheterna alltid har den enskilde individens perspektiv i centrum. Detta beslut gynnar dock staden som organisation men varken den enskilde individen eller ekonomin för skattebetalarna.

Centerpartiet anser att de äldre ska ha en så sammanhållen vård och omsorg som möjligt och säger nej till mer spring hos de äldre. Jag vill därför fråga ordförande för Omsorgs- och socialnämnden Birgitta Sköld (LP):

1. Hur arbetar staden för att samordningen mellan inte bara stöd och omsorg inom staden blir samordnad utan att stadens omsorg också samordnas med landstingets vårdverksamhet?
2. Hur ska staden säkerställa att äldre Lidingöbor slipper att onödigt många olika personer springer i deras hem?

3. På vilket sätt har den enskilde individens perspektiv varit i centrum när beslutet att avsäga sig delegeringar från primärvården tagits?
4. Hur planerar staden att klara personalförsörjningen i hemtjänsten när det redan idag råder brist på personal och konkurrensen kommer att öka då vårdcentralerna nu kommer behöva anställa fler?

Lidingö 2017-09-21

Patrik Buddgård (C)