

*Det talade ordet gäller*

## **Tal vid Kvalitetsmässan i Göteborg den 4 november 2015**

”Vi har pratat mycket om det, ingen vet varför det händer. Vi tänker att det kanske finns folk här i Sverige som inte tycker om att vi kommit hit.”

Dom här orden kommer från en intervju med en 26-årig ung man som flytt till oss i Sverige och som nu bor på ett asylboende i Stockholmstrakten. Han har sett nyheterna på sociala medier. Det här är hans tankar om brinnande flyktingboenden.

Det han säger senare i intervjun sätter saker och ting i perspektiv:

”I mitt hemland är det krig. Det bombas och det skjuts, hela tiden. Jag har sett döden på nära håll, både i hemlandet och på Medelhavet. Sverige är säkert, svenskarna är bra. De vill hjälpa oss”, säger han.

Det är krig. Krig på riktigt.

Det är människor som flyr. Människor som du och jag.

De flyr för att överleva. Flyr till Sverige.

I Sverige ska man kunna känna sig trygg. Att flyktingboenden utsätts för skadegörelse och mordbränder, det kan vi aldrig acceptera. Det är avskryvärt. Det ska inte hända här.

\*\*\*

Jag är här i dag för att tala för er om Sveriges utmaningar. Och det är nästan omöjligt att göra det utan att prata om den flyktingsituation vi ser i dag: i Världen, i Europa, och i Sverige. Och det kommer jag att göra. Men jag tänker börja med att tala om den viktigaste utmaningen – jobben.

För så är det. Ingenting är så viktigt för Sveriges förmåga att hantera framtidens utmaningar som jobben.

Visst finns det massor av andra utmaningar vi behöver ta oss an:

Till exempel hur vi på ett bra sätt kan ta emot alla de flyktingar som nu kommer till Sverige?

Hur vi ska kunna erbjuda en god välfärd för alla, en bra skola, vård och omsorg?

Hur vi ska kunna fortsätta minska utsläppen av växthusgaser så att vi klarar målet att jordens medeltemperatur inte ska öka med mer än två grader?

Hur vi ska kunna se till så att det finns livskraft och framtidstro i hela Sverige?

Listan på frågor och utmaningar kan göras lång, men svaret är nästan alltid detsamma: hur vi lyckas beror på om vi klarar av att bygga en politik för fler jobb. Och då måste man komma ihåg en sak. Det är att fyra av fem jobb skapas i småföretagen.

Fyra av fem jobb skapas i småföretagen. Helt vanliga småföretag. Sådana som vi ser hela tiden, kanske utan att tänka på dem.

Det är snickaren hemma i byn. Det är restaurangen på torget. Frisörsalongen runt hörnet.

Det är lanthandeln som gör att du kan köpa mat runtom i hela landet. Det är städföretaget som gör det blir lättare för fler att klara livspusslet. Det är lantbruksföretaget som producerar mat och biobränsle.

Tusen och åter tusen företag, som tillsammans skapar hundratusentals nya jobb. Som sysselsätter miljoner människor.

Det är där jobben växer fram. Inte i statliga myndigheter. Utan i små företag.

\*\*\*

Under hösten har Centerpartiet presenterat vår första egna budget på ett decennium. Vi valde att kalla den för Sveriges jobbskaparbudget, av just den anledningen att det är vad den är. Det är en budget som från första till sista sidan handlar om hur fler jobb kan skapas i Sverige.

Och eftersom fyra av fem jobb skapas i de små företagen, så spelar det roll om det blir dyrare att anställa. Då spelar det roll om regelkrånglet ökar. Då spelar det roll om det blir högre trösklar och stängda dörrar till arbetsmarknaden.

Och det är just vad Regeringen gör. Höjer skatterna på jobb och företagande med 28 miljarder. Just för jobbens skull väljer vi i Centerpartiet att göra tvärtom.

Jag ska ge ett exempel för att visa vad sänkta kostnader på jobb och företag kan betyda i verkligheten.

En normal lön för en ung arbetare är ungefär 22 800 kronor i månaden. Det innebär att höjningen av arbetsgivaravgifterna gör samma person cirka 58 000 kronor dyrare att anställa varje år.

58 000 kronor. Hur mycket är det egentligen?

Låt oss ta en vanlig bransch där många unga arbetar: Restaurangbranschen.

Den genomsnittliga vinsten per anställd i landets restauranger var cirka 48 000 kronor år 2010.

Regeringens skattehöjning – 58 000 kronor per ung anställd – äter alltså i det här fallet upp hela vinsten, och tar några tuggor till rakt ner i restaurangernas ekonomi.

Regeringen hävdar att deras skattehöjning inte påverkar jobben. Det är inte svårt att förstå varför landets restaurangföretagare är av en helt annan åsikt.

\*\*\*

Regeringen tror alltså inte att deras skattehöjningar påverkar jobben. Det är inte bara företagare som är av en annan åsikt. Och det är dessutom många som riktat kritik mot regeringens jobbpolitik, bland dessa kan nämnas Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Ekonomistyrningsverket och Arbetsförmedlingen.

Centerpartiet ställer inte heller upp på Stefan Löfvens skattehöjningar. Och vi gör det av goda skäl.

Det är inget påhitt att sänkta kostnader för företagen påverkar hur många jobb som skapas. Vi vet av egen erfarenhet att det är så.

2014, efter åtta år med Alliansen vid makten, var det mer än 300 000 fler som arbetade än innan vi tog över.

Mer än 240 000 av de jobben växte alltså fram i småföretagen. Och detta trots att vi gått igenom en global ekonomisk kris.

Under samma period har också resurserna till välfärden ökat. Mellan 2006 och 2014 fick kommunsektorn cirka 100 miljarder mer att röra sig med. Orsaken till att det blev så är såklart att det blivit fler människor i arbete, fler som betalar skatt. Det ger en starkare ekonomi.

Och svensk ekonomi är stark. Efter åtta år av ansvarsfull allianspolitik som gett bättre villkor för jobbskapande företag kan vi konstatera att Sverige klarat krisåren väl. Svensk konkurrenskraft är fortfarande god. Och det är inte svårt att hitta exempel i det krishärjade Europa, på länder som bara kan drömma om att ha statsfinanser i klass med Sveriges.

Vårt land befinner sig samtidigt i ett läge där konkurrensen från omvärldens ekonomier ökar. Där svenska jobb och företag utmanas. Där vi behöver föra en politik som inte raserar grunden för vår goda ekonomi. Fler behöver ha råd att anställa – inte färre. Dörren in på arbetsmarknaden behöver öppnas – inte stängas. Det är därför regeringens 28 miljarder i höjda skatter på jobb och företagande är fel politik.

Centerpartiets jobbskaparbudget är en ansvarsfull budget. Dels för att den innehåller det som behövs för att jobben och företagen ska kunna bli fler. Men också för att vi är medvetna om att utrymmet för att sänka kostnader inte är obegränsat. Därför är det också en framåtsyftande budget som höjer skatten på miljöförstöring och som sänker skatter på jobb och företagande.

Genom grön skatteväxling kan vi göra jobbreformer men också finansiera dem med skatter som minskar Sveriges miljöpåverkan.

\*\*\*

Motsatsen till grön skatteväxling. Ja, det är att göra det dyrare med det som är bra för miljön och samtidigt försvåra för nya jobb att växa fram. Det blir ingen grön skatteväxling, det blir en röd skattehöjning. Och det är tyvärr vad regeringen gör.

Centerpartiet gjorde annorlunda. Och vi har skäl att vara stolta över de resultat för miljön som vi åstadkommit. Efter Alliansens tid vid makten är långt över hälften av den energi som produceras i Sverige förnybar. Och vindkraften producerar mer än tio gånger mer energi i dag än när Centerpartiet tog plats i regeringen 2006.

Med enklare regler för att investera och bygga ut det förnybara, och genom skatteväxling som gynnar den gröna omställningen blir det lättare och billigare för både privatpersoner och företag att vara klimatsmarta. Så stavas framgångsreceptet. När det blir lättare och billigare att vara klimatsmart, i stället för svårare och dyrare, ja då händer saker. Men just nu är det en annan politik som förs.

Nu inför regeringen en skatt på vind- och på solel. Och man höjer skatten på biodrivmedel. Totalt höjer dom skatten på förnybar energi med en halv miljard. Det gör alltså en regering där Miljöpartiet ingår. Jag tycker att det är mycket förvånande.

Bortförklaringarna har varit många. Fridolin och Romson skyller på EU, de skyller på Norge, men faktum kvarstår. Regeringen har misslyckats i sina förhandlingar. Och precis som när det gäller jobben, så är det klart att skatter påverkar. Det blir fler jobb om det är billigare att anställa. Och det blir mer förnybart om det är billigare med förnybart.

Sol- och vindskatten är inte första gången Stefan Löfvens regering misslyckats vid förhandlingsbordet. Samma sak skedde i förhandlingarna om EU:s klimatmål till 2030 där kraven på utsläppsminskningar blev allt för låga. Och snart stundar en ännu viktigare förhandling. I Paris. Där måste ett globalt klimatavtal komma på plats. Där måste världens länder enas. Nu vilar ansvaret tungt på regeringen. Förlorad mark måste återtas. Klimatfrågan kräver resultat som gör att vi kan se våra barn och barnbarn i ögonen.

En av de saker som Alliansen drev när det gäller EU:s klimatmål handlade om att vi i Europa skulle ta ett större ansvar för utsläppsminskningar globalt. Vid sidan av de 40 procent man enats om inom unionen skulle ytterligare motsvarande tio procent av EU:s utsläpp bort fram till 2030.

I internationella förhandlingar, där vi sluter globala avtal, hänger mycket på tillit mellan världens länder. Genom att vi i den rikare delen av världen sätter konkreta och ambitiösa mål blir vårt budskap tydligt. Vi är beredda att hjälpa till. Vi är beredda att med tuffa åtaganden se till så också utsläppen i fattigare delar av världen kan sjunka.

Vissa menar att Sverige ska lägga allt krut på att minska utsläppen här hemma i Sverige. Men klimatfrågan är hela världens utmaning.

Ett kilo koldioxid är ett kilo koldioxid oavsett om det släpps ut i Borlänge eller i Bangalore. Det var tack vare den insikten som Alliansregeringens ambition var högre än den som Socialdemokraterna och Miljöpartiet förhandlade fram i EU.

Sverige ska fortsätta vara världsledande på att kombinera utsläppsminskningar med ekonomisk tillväxt. Men vi ska också vara ett land som är med och bidrar till att världens länder tillsammans kan följa Sveriges exempel. Skapa en bättre framtid, med minskade utsläpp. Skapa grön tillväxt. Det är så vi kan åstadkomma resultat som gör att vi utan att blinka kan se våra barn och barnbarn i ögonen.

\*\*\*

”I mitt hemland är det krig. Det bombas, det skjuts hela tiden. Jag har sett döden på nära håll, både i hemlandet och på Medelhavet.” Den 26-årige killen på flyktingboendet som jag citerade inledningsvis – han bär på erfarenheter som han delar med miljoner.

Redan i slutet av 2014 uppskattade man att mer än 202 000 människor mist livet under konflikten i Syrien. Mer än 12 miljoner, över halva landets befolkning, är på flykt. Och vi har ett ansvar.

Ett ansvar att hjälpa människor som kommer hit. Alla länder i Europa står inför stora utmaningar. Ingen ska kunna ducka för att ta ansvar i den här svåra situationen.

I det läget kan inte Sverige göra mindre, men fler länder måste göra mer. Och vi behöver inom EU föra en politik som gör att mänskliga rättigheter och asylrätten kan försvaras.

Men vi har också ett ansvar för att se till att integrationen här i Sverige kan bli bättre. Hur ska vi klara ett bra flyktingmottagande? Hur ska vi få fram tillräckligt med bostäder? Hur ska nya människor här i vårt land snabbt kunna få ett jobb?

Centerpartiet tar ansvar. Och det är därför vi gång på gång den senaste tiden lagt jordnära, konkreta förslag för en bättre integration. För att flytta medel från Arbetsförmedlingen till organisationer och föreningar som hjälper och stöttar nyanlända. För att kommunerna ska få verktyg för ett bra mottagande. För snabb validering så att läkare och sjuksköterskor kan bidra till välfärden i stället för att sitta sysslösa på asylboenden.

Genom en bättre integration, genom att människor snabbare kan komma in i samhället, jobba, bidra, betala skatt. Det är ju så vi tar vara på människor som kommer till Sverige. Vi behöver deras insatser, i svenska företag och i den svenska välfärden. Vi kan inte låta dem fastna i utanförskap. Det är slöseri. Utmaningarna är tydliga.

Dagens arbetsrätt reser murar runt svensk arbetsmarknad. Det drabbar främst de unga och de nyanlända som ännu inte fått sitt första jobb. Det är inte de ungas fel, det är inte de nyanländas fel. Det är arbetsmarknadens fel, och den måste reformeras.

Sveriges bostadsmarknad är formad för en helt annan tid, och den bidrar till att unga och nyanlända drabbas av trångboddhet och bostadsköer. Det är inte de ungas fel, det är inte de nyanländas fel. Det är bostadsmarknadens fel, och den måste reformeras.

\*\*\*

För ett par veckor sedan enades sex av riksdagens partier om 21 punkter för att hantera den flyktingkris som Sverige och världen befinner sig i.

I den här uppgörelsen var jobben det viktigaste för Centerpartiet. Ska man kunna bli en del av det svenska samhället är jobb helt avgörande. Det var för att vi skulle ta steg i rätt riktning och för att dessa 21 punkter skulle bli bättre som vi såg till att vara en del av uppgörelsen.

Ingen ska tveka på att Centerpartiet hade velat se ännu fler skarpa jobbförslag. Fler reformer för en flexiblare arbetsmarknad. Förslag för en reformerad bostadsmarknad. Men vi är trots allt stolta över mycket av det vi kunde åstadkomma. Låt mig ta några exempel.

Under Alliansregeringen infördes de så kallade yrkesintroduktionsanställningarna. Det är ett långt ord, de kallas YA-jobb ibland. Vad det handlar om är introduktionsjobb som gör det möjligt att få ett jobb till en något lägre ingångslön, och kombinera det jobbet med utbildning. Att lära sig jobbet på jobbet. De här introduktionsjobben är idag begränsade till att bara gälla vissa företag för de många småföretagen som inte har kollektivavtal lämnades utanför.

Totalt handlar det om 60 procent av småföretagen med färre än 50 anställda, eller cirka 180 000 stycken. Detta trots att fyra av fem jobb skapas bland småföretagen.

Nu tas den begränsningen bort, och introduktionsjobben kan omfatta betydligt fler. Fler jobb kan skapas. Småföretagen bjuds in. Det här är en stor seger för Centerpartiet.

RUT-avdraget har lett till ett stort antal nya företag och arbetstillfällen. 2013 fanns 17 400 företag som utförde RUT-tjänster, och nära hälften av de här företagen har startats efter att avdraget infördes. Detta är en otroligt viktig bransch för att människor som flytt till Sverige ska kunna etablera sig på svensk arbetsmarknad. Över hälften av företagen i branschen var utrikesfödda. Och de driver företag som är en nyckel till bättre integration. Och det är därför den breddning av RUT-avdraget som nu kommer ske är så viktig. Trädgårdsarbete, flytt-tjänster och it-tjänster är tre områden som RUT-avdraget nu utvidgas till att omfatta. Tre nya vägar in på arbetsmarknaden som nu öppnas.

Under hela flyktingkrisen har Centerpartiet pekat på behovet av säkra och lagliga vägar till Europa och Sverige för den som flyr från våld, krig och förtryck. Tusentals människor tvingas i dag riskera sina liv på Medelhavet, det som kommit att bli dödens hav. Det är inte hållbart, det är inte värdigt ett EU som är byggt på att värna och skydda mänskliga rättigheter. De flyktingar som är mest utsatta är de så kallade kvotflyktingarna. Sällan har dom råd att betala för den farliga resan till Europa. Ofta bor de i flyktingläger under mycket svåra omständigheter. Deras liv präglas av ovisshet och förtvivlan. Genom den uppgörelse som gjorts finns nu enighet kring att successivt öka Sveriges mottagande av kvotflyktingar till 5 000. Det är mer än en fördubbling. Det löser inte flyktingsituationen i världen. Men det hjälper FN att ge en fristad åt fler. Det är en viktig delseger för fler säkra och lagliga vägar till tryggheten.

Språkkaféer, fadderfamiljer, medmänsklighet. Mycket av det som görs just nu för att välkomna flyktingar till Sverige görs helt frivilligt. Våra föreningar och eldsjälarna i civilsamhället gör just nu en otrolig insats för flyktingmottagandet och för integrationen. Att 200 miljoner kan avsättas för att stötta civilsamhället är därför också det en orsak till att vi från Centerpartiets sida kan känna oss nöjda med vad vi åstadkommit i förhandlingarna.

Ingen är nöjd med allt i en bred uppgörelse. Men många av de 21 punkterna står vi bakom med stolthet. Och vikten av att sex partier kunnat enas är stor. Centerpartiet är med och tar ansvar.

\*\*\*



Jag ska avsluta detta anförande där jag började. För ingenting är så viktigt som jobben om vi ska klara integrationen, eller någon av våra andra samhällsutmaningar. Därför behövs vid sidan av sänkta kostnader på jobb och företagande reformer både i arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik. Vi behöver korta vägen från krig och flykt till jobb och bostad.

Allt detta och mycket till utgör Sveriges Jobbskaparbudget. Den grundar sig på en konkret, jordnära, närodlad politik för att bygga Sverige starkare. En närodlad politik som är Centerpartiets svar på Sveriges utmaningar.

Tack!