



Medlemsinitiativ

Diarienummer: 35-13
Inkom: 14 februari 2013

Namn: Tony Glans
Avdelning: Karlskrona
E-post: service100@live.se
Telefonnummer: 070-850 01 04

Skatteavdragsjobb – utförd samhällstjänst ger skatterabatt

Initiativ

Nuläge:

Färre och färre människor skall försörja ökat antal äldre, arbetslösa och sjuka. Vår samhällsstruktur och upp och nedvända ålderspyramid ställer dessutom allt omöjligare krav på dem som verkligen har ett jobb och betalar skatt samt bidrar till landets BNP och resultat.

Skatteinkomsterna äts sedan till stora delar upp av ett ineffektivt transaktionssystem genom vilket pengar skall fördelas och åter distribueras ut till att bära samhälle och medborgare.

Genom att först jaga pengarna så går vi enligt min mening en omväg (över ån efter vatten) i vår jakt på att få medel till att skaffa alla de varor och tjänster som behövs för att upprätthålla allas vår välfärd.

Lösning:

I min modell så stimulerar vi varje medborgare direkt till aktivitet och såväl samhällelig som individuell lönsamhet uppstår – detta genom att istället undvika att gå vägen via pengar utan vi direktkopplar behoven (det som skall göras) gentemot de som skulle kunna utföra jobben (såväl enskilda med rätt kompetens samt företag med tillfällig kapacitet över).

Kvalitetsstyrning/kontroll skulle ske av antingen arbetsförmedlingarna eller fler utbildade kvalitetsansvariga. Allmänna ansvarsförsäkringar samt utsedda projektledare/ägare skulle sköta att ansvarsfrågorna, reglering angående pensioner och liknande löses på ett korrekt sätt.

Behov < - > Direktutförande = Skatterabatt

Dvs. - Utförd Samhällstjänst ger skatterabatt (på framtida inkomst).

Registrering av utförandet sker via **E-legitimationen** och 24 timmars myndigheten där kostställning tydligt kan avläsas direkt gentemot ex. skattemyndighet, den enskilde, företaget eller uppdragsgivaren. Mobil applikation kan dessutom förenkla att uppdragets genomförande, kontroll samt registrering av skatterabatt. Avsikten är: Resursoptimering.

Direktutförande ger ett direkt vridmoment - direkt kraftöverföring i våra insatser.

Direktutföranden kan riktas mot alla typer av samhällets behov och nytta då även företagen är med och levererar. Kort sagt – så mycket som möjligt av allt det vi betalar skatt för. **SKATTEAVDRAGSJOBBS/ tidigare kallat E-JOBBS = Jobb i Samhällets tjänst. / Public Services.**

Är det gjort så är det gjort och således om behovet är avslutat behövs ingen skatt drivas in. Inga pengar är med i sammanhanget - inga pengar behöver tas beslut om och således ej heller fördelas. Alla mellanled försvinner - till och med behovet av en massa statliga och kommunala utredningar försvinner. Lokal, personal, energi, kontorsutrustning, material = inga utgifter.

- Frågan kvarstår således: (Retoriskt)

Behöver vi dra in pengar (skatt) för de samhällsbehov som redan är täckta? – naturligtvis inte. Varför betala det som skall utföras när det redan är gjort? Banker, anställda, revisorer, administrativ personal i statlig och kommunal förvaltning vilka tidigare skulle flyttat runt dessa pengar – låt dem hellre ägna sig åt näringslivet med hela sin kraft till det som ger ett nettoöverskott till BNP samt exportens förmån istället för att arbeta med att förflytta det man i folkmun kallar för kalle anka pengar.

Alltså - varför gå VIA något (dvs. pengar och därmed transfereringssystemet) då det mest naturliga borde vara att direktkoppla - Behov till Utförande?? --- Och vad händer då allt fler belönas för sina aktiviteter och samhällsnyttiga engagemang genom att då erhålla även egen vinst för sitt bemödande? **Inte högre skatt ju mer jag jobbar - utan för en gångs skull jobba åt rätt håll – mindre skatt ju mer jag jobbar - skattebefrielse – vilken känsla bara det !!!**

Vad vinner samhället och den enskilde på detta?

Jo - vi får med största sannolikhet en enormt snabbare - kanske direkt täckning av samhällets behov – såväl folk som företag etc. kommer att jaga jobb som ger skattebefrielse – **mer blir dessutom gjort samt till ingen eller mycket låg kostnad** för samhället och därmed medborgarna - (ej mala och utreda allt i långbänkar under flera år – nej istället direkt utförande) samtidigt som allas vår lediga tid (det mest värdefulla vi har) kan få sin tillämpning och avkastning. Även mycket av integrationsproblemen skulle vara lösta – våra invandrare skulle på detta sätt direkt få arbetsuppgifter att ta sig an och på så sätt samtidigt få praktik och erfarenhet dvs. kompetens men även ett behövt kontaktnät. Dessutom uppnår vi en helt ny och ärlig attityd och klangbotten i hela samhället av entreprenörsanda och företagsamhet – varför? Jo för att det är direkt lönsamt och jag kan själv välja.

Ingen onödig tid eller resurser går åt till upphandling och anbudsförfaranden samt urval plus ev. juridiska hinder, alternativt låsningar, vid överklagan från medtävlanen om jobben. Först till kvarn med rätt kompetens, rätt attityd samt licens får mala dvs. får utföra jobbet. Med modern IT och databehandling matchas jobb lätt mot rätt kompetens direkt – även tid och närmast geografiskt tillgängliga resurs kan paras ihop (ungefär så som taxi fungerar – jag accepterar

körningen, jobbet – jag är ledig alternativt har rätt resurs som efterfrågas och är närmast och är tillgänglig nu). Följden blir maximal effektivitet. - **Mindre snack och direkt verkstad.**

Att det finns ett naturligt enormt behov av att få engagera sig i samhällsstödande uppgifter visar inte minst det stora intresset av att aktivt arbeta i frivilligorganisationer. Detta behov undermineras och försvåras många gånger genom olika kommunala, statliga, skattemässiga och arbetsrättsliga regler.

Stat och kommun skall inte, menar jag, överta alla uppgifter där vi idag som individer, familj, släkt, vänkrets, grannar och generationer etc. hålls åtskilda och fräntas vårt engagemang.

Alla som innehar rätt kompetens och rätt auktorisation genom licens för det aktuella lediga SKATTEAVDRAGSJOBDET skall om denne ej bedömts helt olämplig direkt få åta sig nämnda insats och erhålla sitt skatteavdrag. Jag förmodar så här på förhand att denna möjlighet för alla att uppnå skattebefrielse blir så intressant att allt större del av befolkningen kommer att vara igång, därmed kommer även sjuktalen och sjukskrivningar att dramatiskt minska i omfattning. Människor som är aktiva håller sig bevisligen friskare, dessutom allt högre upp i åldrarna. Svaret blir således även ett friskare och mer samhällsengagerat – bry sig om samhälle. Vår solidaritet som vissa uttrycker det kommer då ej längre ske genom ett indirekt forum (skattepengen) utan från oss alla till oss alla. En direkt och mer naturlig omtanke och närmare beröring i direkt kanal in i vårt känsloliv gör att allt fler förstår vikten av vad ett samhälle kan och bör vara. Det opersonliga neutrum som skatten i dag utgör är ett direkt hinder och omväg för varje medborgares empatiska insikter över samhällets behov.

Genom att vi i dag hålls bort ifrån att komma i direkt beröring av behoven så är det många som känner sig utanför delaktighet av samhället. Det man inte är delaktig i känner man heller inte samma ansvar för detsamma gäller ju de sociala gränsdragningar som naturligt finns i familj, släkt, vänner, grannar, stad, län och land. Jag menar att min modell lyfter det kollektiva och individuella medvetandet och gör det mer möjligt att öka hela samhällets empatiska förmåga genom att man berörs högst personligt av den omsorg man ger och för all del får. Det skapar därför ökad vilja till direktriktad omsorg då vi alla ges chansen att vara medproducenter om densamma. Därmed blir vi berörda och delaktiga och känslan av samhörighet och familjekänsla utökar i sin omfattning till att omfatta kanske till och med hela Sverige, Norden och EU ja till och med kanske Globalt (Global Village). En stor del av människors känslor av att de är olyckliga, stressade och frustrerade bottnar inte sällan i att man känner väldigt liten egen möjlighet att påverka sitt eget liv, sin situation eller sin väg framåt i livet (man är offer för att någon annan styr skutan framåt). Varken resmål eller färdväg får man själv ha inflytande i.

Alla kan vi bli delaktiga i samhällsnyttan och samhällsproduktion. Alltså inte som det är idag, engagemang innebär bestraffning via högre skatt ju mer du jobbar och vi får alla en indirekt omsorg. Vi görs till s.k. Sleeping partners (näringslivs uttryck för oengagerad delaktighet). Nej, istället får vi ett samhälle där vi i stort sett alla tjänar på att bry oss om varandra och bemötas i direkt kontakt med hur allt verkligen är. Förutsättningar etableras på bredden i samhällsbasen för förståelse, insikt, respekt, empati och tolerans vilket i sig är avgörande för ett harmoniskt och mindre brottsbenäget land.

Tid är det mest dyrbara/ mest värdefulla vi har - och mycket av sådan slösar via alla bort.

Tid slösas bort på och i - arbetslöshet, leda, apati, lågkonjunktur och sjukdomar samt att stå eller sitta bort tiden i kö och i tröga system. Arbetslöshetens effekter manifesterar sig inte allt för sällan även genom psykosomatiska sjukdomar = leder till förlorad tid - känner vi oss ledsna, ovärdiga och utanför – ja då mår vi ju, rent fysiskt knappast bra – eller hur? Detta vilket i sig leder till sämre egenvärde, kraftigt försämrad självkänsla och ibland även tar sig i uttryck hos ungdomar genom, gängbildning för att uppnå betydelse – konstlad gemenskap och värde - vidare till eventuell brottslighet, ja kort sagt alla de negativa spiraler vi i dag ser i samhället har sitt ursprung ur förlorade drömmar, brustna livs visioner och avsaknad av betydelse – betydelse och identitets stärkande känslor som ett jobb kan ge. Människor berövas värdet av att ha en mening, tillhörighet och ett sammanhang. Splittring och utanförskap blir följden, man blir ovärdig, invalid = Ej giltig. Ej behövd. Ej sedd – du blir till statistik.

LIVS GISSLAN I BEROENDESKAPANDE SYSTEM (Gällde innan valet 2006 då detta dokument skrevs)

(S) - Regeringen håller över en miljon människor som livs gisslan - man stjälar det värdefullaste de har - deras TID i livet. Genom återigen sin PASSIVITET, både vad gäller undlåtenhet att skapa förnyat entreprenörsklimat samt åtgärda brist på naturliga förutsättningar för företagande i vårt land. NEJ - istället skapar man konstgjorda beroendeskapande system vilka man med stolthet har byggt upp och vilka verkar vara deras svar på allt – alltid (höjden av ineffektivitet och resursslöseri).

- Inför också skatt efter bärkraft för entreprenörs/innovationsföretag, nya småföretag.

Det går inte att skörda ett frö. Men (S) och Company försöker ändå detta. Man vill trotsa naturlagarna.

Alla blir vi HÄNVISADE och LIKRIKTADE till än det ena – än det andra. Regeringen (S) och AMS utformar och väljer inriktning på ditt liv och din framtid samt din yrkesroll. – Nu har vi skapat si och så många jobb inom vården eller plus jobb – sök de jobben även du som har annan utbildning och kanske inte vill jobba med just det. På en friare marknad skulle människor själva kunna och våga skapa sina egna jobb och följaktligen få arbeta med det man själv vill. - Vi blir kanaliserade och påtvingade en verklighet vi inte bett om och i en nu ständigt ökande takt också fråntagna våra valmöjligheter – vilket är detsamma som **fråntagna friheten = att stjäla liv**. **USCH OCH FY ! - Så borde inte en regering få bete sig**. Den skall verka för individens maximala frihet under eget ansvar – ej agera förmyndare eller skapa för mycket av egna styrmedel. Ej heller se ned på medborgaren som ovetandes och stackars lilleplutt - vi kan göra dina val.

SYSTEMEN - ETT OPIUM FÖR FOLKET

Vi liknar allt mer marionett dockor som styrs med allt fler trådar och linor uppifrån. Beroendeskapande system skapar också ofrihet att välja – frågar man någon som är beroende så får man höra skräckberättelser om hur deras beroende förslavat och inskränkt deras liv. Hur mycket krävs inte av självupppoffring och medvetenhet samt viljestyrka av dem för att ta sig ur sitt beroende och ta sig ifrån viljan att välja fortsatt beroende?

Kan vi göra detsamma och bryta de beroendesystem som vänster koalitionen medvetet har gjort oss beroende utav? – Det är klart att vi kan. Om vi vaknar, erkänner att vi är beroende av

systemen som det är idag samt blir medvetna om hur det skulle kunna bli och strävar till en sådan frihet och målbild.

Många som varit beroende beskriver det som om att de har kommit ur en dvala och positivt chockats av verkligheten och av frisk luft och dofter igen. Från DEN STORA SÖMNINGEN ut till det verkliga livet – så beskriver de ofta UPPVAKNANDET. Tankarna går även till filmen The Matrix vilken har klara poänger och liknelser över hur stor skillnaden kan vara att vakna från en kontrollerad regisserad drömvärld och även till Pink Floyds låt - Another brick in the wall = enbart en tegelsten i väggen – bara en bricka i ett spel - vi är som de säger - comfortably numbed = behagligt bedövade/sövda = allt färre är vakna och orkar bry sig.

Nåja – nog om det...låt mig återgå.....

Meningen i min idé är att Du även i största mån själv skall kunna få välja typ av arbeten och uppdrag allt efter egen kompetensprofil, intresse etc. och naturligtvis skall nya legitimationer samt licenser införas och utformas för att bevisa auktorisation över att man kan leverera begärd kvalitetsnivå på jobbet eller uppgiften som skall utföras.

Om t.ex. ett företag kan byta ut lediga resurser mot direktutförd täckning av behov för att minska sitt skattetryck och på så sätt stå starkare framöver – ja låt dem göra det då – visst – låt företagen få lägre skatt – men – låt dem använda det de redan idag ofta slösar bort dvs. – sin tid eller sina övriga resurser vilka de kan använda/upplåta i utbyte mot skattereduktion eller ex. vidare utbildning/kompetensförstärkning av personal. Något som är överblivet och för tillfället oanvänt, låt det sättas in i systemet igen och förvandlas till något värdefullt. En inte alltför avlägsen tanke och trolig följdverkan blir förmodligen starkt minskade antal svartjobb. **Eftersom man ändå uppnår skattebefriad inkomst då man ”mer jobbar” så försvinner även vinsten med många svartjobb.** Normal skatt däremot skall tas ut på vanligt arbete vilka ej är SKATTEAVDRAGSJOBBS/ E-jobb.

Genom att vi, ung som gammal samt i företagen, organisationer etc. proaktivt engagerar oss i samhällets välgång så kommer vi defacto alla få en allt större vilja att bevara och försvara det vi har uppnått. Äldre kan även fungera som arbetsledare och stöd för ungdomar vilka själva i sin tur får nödvändig arbetslivserfarenhet och aldrig behöver stå utanför sådan inkörsport till arbetslivet och arbetsmarknaden. Dessutom så är (förmodligen) de flesta brottslingar/bus etc. då upptagna med att jobba och för att just kunna uppnå motsvarande arbetstid i skatterabatt. Därmed uppnår vi även minskad brottslighet i samhället. Det blir mer värt att använda sin tid åt skattebefriande arbete – ett värde man direkt kan relatera till. Man ägnar heller inte tid till att söka hundratals jobb - som man ändå inte kommer att få - eller ev. har fel kompetens för (det är inget som är fel i att söka jobb men relationen insats och utfall är idag helt orimlig). Arbetsgivarna blir då också mer rädd om den personal man redan har och ett mindre urval av arbetskraft ger effekten att den nya de får lägga man större kraft på att hela tiden vässa och uppgradera till rätt kompetensnivå. Då man väl sedan får ett jobb så har man kanske upparbetat en skatterabatt på sin E-legitimation och konto så att den första tiden är man helt skattebefriad i det nya företaget och den före detta arbetslöse får därmed stor nytta av sitt tidigare engagemang och utförda samhällsarbeten. Den buffert man nu får ta del av blir till en nystart med ökad trygghet i livet och dessutom allmänt ökad köpkraft på marknaden. Vad gör detta för entreprenörsandan hos oss alla? Att ta olika uppdrag och att själv ”konsultera” ut sin kompetens på detta vis måste i längden även skapa ett helt folk som kan tänka sig att vilja starta och driva företag.

Bort från - Pa(s)ivitetsgarantin.

Den nya tiden präglas då av **hoppfullhet och aktivitet istället för hopplöshet och passivitetsgaranti**. Man skall då aktivt kunna få bruka sin tid till något som ger resultat direkt i närtid. Nu kan alla få samma möjlighet att hela tiden fortsätta att bygga på sin kompetens i ett livslångt lärande med ständig uppdatering och förnyelse av kunskap och erfarenheter dvs. kompetensen = den blir up to date - dagsaktuell. Att studera och kompetensutveckla sig får helt plötsligt sin omedelbara mening och nytta. Kunskapen skall inte behöva ligga i träda, oanvänd och bli omodern eller inaktuell under lång arbetslöshet som det är idag (mycket kunskap är färskvara – jmf akademiers oförsvarligt höga arbetslöshet).

De dynamiska effekterna blir troligen större än enbart ett mot ett. I dag kostar det väl 900 kr att kunna fördela 100 kr? – så är känslan i alla fall (jag har försökt få ut uppgifter om detta från bl.a. Riksrevisionsverket men de har aldrig mätt upp transfereringskostnaderna).

Följderna blir att vi kraftigt kan minska på den enormt stora och kostsamma statsapparaten vilken då blir slimmad och mer effektiv i sin utformning – även med rensad statsskuld som följd?

Min förhoppning är naturligtvis att denna modell även skall kunna vinna gehör även inom EU där samma reduktion skulle bli möjlig.

Förslag

Därför föreslår jag

att skatteavdragsjobb införs i Sverige.