



#1 2022

Du har rätt att känna dig trygg på ön

Som Lidingöbo ska du kunna lita på att kommunen finns där för dig. Detta gäller oavsett ålder och behov.

Därför värnar Lidingöcentern om trygg omsorg för äldre och yngre, för utsatta kvinnor och för människor med särskilda behov. En trygg trafikmiljö, trygga skolgårdar, belysta promenadstigar, front mot brottslighet samt levande närcentrum ger individen frihet att leva ett rikare liv.

Det finns mycket att göra för att uppnå den visionen!

”Staden måste eftersträva ett helhetsperspektiv och vidta konkreta åtgärder för att förbättra Lidingöbornas trygghet”, säger Lotta Morger, ny ordförande för Lidingöcentern. ”Vi vill satsa på en trygg skola och äldreomsorg med utbildad personal. Vi är alla medskapare av det trygga samhället, så låt oss samarbeta för Lidingös bästa!”



FEM FÖRSLAG PÅ TRYGGHETSSKAPANDE POLITIK

1. Upplysta övergångsställen och trafikljus där det behövs.
2. Höja andelen utbildade förskolelärare och undersköterskor i staden.
3. Blanda bostäder och affärer vid nybyggen och ombyggnation för levande stadsdelar.
4. Staden ska ta det samordnande ansvaret för våldsutsatta kvinnor.
5. Verka för dedikerade områdespolisier till Lidingö med lokalkunskap och synlighet.

STADSHUSETS NYA TEORI OM TRAFIKSÄKERHET





Sticklinge gård har anor från 1700-talet. Foto: LHF

Sticklinge - äldst på ön

Sticklinge i nordvästra hörnet av Lidingö var bebott redan på vikingatiden. Här ligger ett av Lidingös största forntida gravfält med ett 60-tal gravar. En av öns första bosättningar, Sticklinge by, skapades på grund av god tillgång till betesmark och närheten till Östersjön.

Norra Sticklinge var ursprungligen ett sommarstugeområde på tidigt 1930-tal. Det var först 1978 som Lidingö stad beslutade att området skulle stadsplaneras. Området försågs med kommunalt VA, el-försörjning,

upprustade vägar, trottoarer samt gatubelysning som ledde till att området på kort tid bebyggdes med villor för permanentboende.

Södra Sticklinge, kallad Sticklingehöjden var tidigare ett skogsområde men som började bebyggas under tidigt 1990-tal. Trots denna bebyggelse så har Sticklinge en nära tillgång till vackra skogspromenader med ädellövskog, vilket uppskattas av de boende och något som gjort Sticklinge till en mycket attraktiv del av Lidingö.

Text: Ibb Jessen. Historiskt foto: Lidingö Hembygdsförening.

Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att gå in på www.lidingohembygd.se eller maila info@lidingohembygd.se



Naturreservat och strid om isbit

Sticklinge har under vintern varit i strålkastarljuset.

Barn och unga har i flera år åkt skridskor och spelat hockey på Isbiten, den lilla isrink som funnits på Sticklinge skola under vintrarna. När den inte sattes upp reagerade många i området! Centerpartiet ställde frågor i fullmäktige och efter lång process och enveten kamp från Sticklingeborna meddelande staden att Isbiten skulle komma tillbaka på ny plats i Kyttinge.



Isbiten uppskattas inte av alla

Man hade dock glömt ha dialog med grannarna. Det blev medial uppmärksamhet i både Aftonbladet och TV4 när en boende i områ-

det parkerade sin bil mitt på den plats där isrinken skulle stå! Det var framförallt oljud och larm från rinken som han med sin protest ville undvika. Kommunen har lovat att hålla en dialog med de boende inför framtida anläggningar av rinken och till slut kom isbiten äntligen igång till barnens glädje!



Värdefull natur i Sticklinge

Naturreservat i Sticklinge? Här på öns nordvästra udde ligger skogsområden av värdefull ädellövskog och äldre barrskog. Detta i kombination med ett vackert, färberat gravfält med både fornlämningar och värdefull fauna har gjort att Centerpartiet föreslagit området för ett framtida naturreservat. Vår vackra natur ska skyddas för kommande generationer.



"Vi är inte vatten värda i kommunens ögon."

Det är ett citat från en av flera stödsökande kvinnor som vänt sig till Lidingö Kvinnojour.

Att inte få kontakt med handläggare i socialtjänsten, att bollas runt, att bemötas på ett tondövt sätt och inte få korrekt vägledning; det är några av de hinder som drabbar utsatta kvinnor på Lidingö. Det finns anledning att misstänka att kommunen åsidosätter sina skyldigheter att arbeta mot våld i nära relationer och för skydd av utsatta kvinnor.

Idag finns legala krav på svenska kommuner, att arbeta systematiskt emot mäns våld mot kvinnor. När det gäller Lidingö finns en god ambition att öka kunskapen om våld i nära relationer, men dessvärre fungerar det inte i praktiken. Våldsutsatta får inte sina rättigheter tillgodosedda.

Ett möte som berörde mig

Hur står det till med jämlikheten och tryggheten på öns skolor?

Under våren har vi varit ute och lyssnat på Lidingöborna för att få veta vad som behöver förbättras på ön. Ett av dessa möten berörde mig särskilt: Det var en ung gymnasietjej som sa att hon inte ville gå i skola på ön eftersom det var alltför vanligt med trakasserier mot tjejer.

Vi vet inte hur vanligt förekommande detta är, men när elever väljer andra skolor på grund av detta ringer mina varningsklockor. Kommunen

"För Lidingöcentern är det oacceptabelt att kommunen inte kan leva upp till den nivå av stöd och hjälp som kommunen förväntas ge personer som blivit utsatta för våld i nära relationer." säger Kajsa Kronlund, ledamot i social- och omsorgsnämnden.

"Vi har därför lagt ett nämndinitiativ för att kommunen ska ta det samordnande ansvaret i dessa ärenden. Våldsutsatta ska inte själva behöva driva sitt ärende, bollas runt, och behöva upprepa sin historia gång på gång. Det behövs ett direktnummer för att enklare komma i kontakt med socialtjänsten och det behöver finnas utsedda ersättare som kan bistå när ordinarie handläggare inte är plats. Personer som söker hjälp får inte falla mellan stolar!"

har självklart en policy mot trakasserier men vi behöver trygghet på skolgården, inte på pappret. Det måste finnas vuxna som håller koll och lär våra unga hur man betar sig, även på raster och fritid. "Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn."

- Ingrid Jarnryd (C)



Skolan måste vara en trygg plats.

TRE FRÅGOR TILL:



ANNIKA HELLBOM

Hej,

Du är ledande i uppropet emot borttagande av ljusreglerat övergångsställe på Södra Kungsvägen vid Skärsåtra station.

Varför engagerade du dig?

I november togs trafikljusen bort på Södra Kungsvägen i Skärsåtra, en hårt trafikerad 50 km/tim-väg. Barnen blev rädda, många bilister väjde inte och det var flera olyckstillbud. Vi var många som reagerade. Kommunen talade om "falsk trygghet": det var i själva verket farligt med trafikljus och säkrare utan. Det lät absurd, jag ville ha fakta och började läsa trafikrapporter och kontakta forskare.

Vad har ni hittat i forskningen ni tittat på?

För gående är olycksrisken störst på 50-vägar. Trafikforskare förordar 30 km/tim där bilister och gående möts. Uttrycket "falsk trygghet" är ett antagande, inte ett vetenskapligt stringent begrepp och inte en förklaring till trafikolyckor.

Vad tycker du man ska göra nu på platsen?

Hastigheten bör sänkas på hela sträckan – ca 340 meter – till 30 km/tim. Fotgängarna vinner definitivt på det. Vad förlorar bilisterna? För faktisk trygghet och säkerhet bör dessutom trafikljusen tändas igen.

DINA KONTAKTPERSONER I STICKLINGE

Lidingöcentern finns på hela ön. Hitta kontaktpersonen i just ditt område på www.centerpartietlidingo.se.



Jacob Rothschild

"Jag älskar den härlig skogen och att jag har så många fina grannar i Sticklinge."



Pia Müller

"I Sticklinge bor människor som bryr sig om varandra. Hälsar på varandra när vi möts! Inte så konstigt att man trivs, eller hur!"



Patrik Buddgård

"Att ha motionsspår i vacker natur direkt utanför dörren är det bästa med Sticklinge."

FÖR LIDINGÖS BÄSTA

Vi är ett kompetent lag som vill verka för Lidingös bästa! Vi säger nej till maktkamp och ja till samförstånd, vi vill ha ett lyssnande ledarskap med fler möjligheter för Lidingöborna att påverka.

Vi vill uppnå trygghet för alla på hälsans ö! Detta genom att satsa på utbildad personal för barnen i skolan, för äldre och funktionsnedsatta i omsorgen samt genom att satsa på föreningslivet med nya idrottshallar.

För oss är vår gröna ö med småstadskänsla nära Stockholms puls något att värna. Vi vill ha en grön och klimatsmart ö. Där näringslivet kan växa och vi kan nå deras vision om 15-min-staden med levande närcentrum.

För oss som bor på en ö är levande och friskt vattnen av största vikt, vi vill rena Kyrkviken och underlätta rekreation längs våra kuster, vad sägs som en havsbastu?

Har du idéer hur Lidingö kan förbättras? Vi är det lokala partiet i din stadsdel! Prata med oss när vi är ute runt om på ön eller skicka dina idéer eller frågor till patrik.buddgard@centerpartiet.se.

- Patrik Buddgård, gruppleadare

Dina vänner och grannar på Lidingöcenterns kommunlista

1. Patrik Buddgård, Sticklinge
2. Rebecka Öberg, Torsvik
3. Gabor Sebastiani, Rudboda
4. Lotta Morger, Kyrkviken
5. Caroline von Seth, Herserud
6. Kajsa Kronlund, Mosstorp
7. Fredrik Wesslund, Näset
8. Christina Wahlström, Killinge
9. Anders Öhrström, Ekholmsnäs
10. Jacob Rothschild, Sticklinge
11. Joakim Jarnryd, Högberga
12. Pia Müller, Kyttinge
13. Scott Eric Moore, Rudboda
14. Magnus Cavalli-Björkman, Hersby
15. Markku Reinikainen, Dalénum
Samt många andra

www.centerpartietlidingo.se
[@centerpartiet.lidingo](https://www.instagram.com/centerpartiet.lidingo)



Centerpartiet

LIDINGÖ